



Στα πλαίσια του μαθήματος της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας μαθητές της Γ' Γυμνασίου εκπόνησαν

Σκοπός της εργασίας ήταν η γνωριμία με το έργο και τη δράση του σπουδαιού αυτού ανθρώπου, αλλ

Μια από τις συνεντεύξεις αυτές παρουσιάζεται παρακάτω?..

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κοντιζά Καλλιόπη

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

1^{ος} Μάρτυρας

Συντάχθηκε απο τον/την Αδαμίδου Δήμητρα

Δευτέρα, 23 Φεβρουάριος 2015 15:50 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 04 Φεβρουάριος 2016 09:46

Δημοσιογράφος: Καλησπέρα, θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις όσον αφορά την δολοφονία του πρώτου Κυβερνήτη μας διότι ξέρουμε ότι ήσασταν αυτόπτης μάρτυρας αφού ήσασταν γείτονας του.

A.M.: Ευχαρίστως!!

Δημοσιογράφος: Για πείτε μας τι ακριβώς είδατε εκείνη την μέρα;

A.M.: Κατά τις 5:30 το πρωί είδα τον Κυβερνήτη να βγαίνει από το σπίτι του για να πάει να εκκλησιαστεί όπως κάθε Κυριακή στο ναό του Αγίου Σπυριδώνα αφού του θύμιζε την Κέρκυρα. Εκείνη την ώρα έβγαινα και εγώ για να πάω προς την εκκλησία με την οικογένειά μου. Ο Καποδίστριας δεν ήταν μόνος του αλλά τον συνόδευε ο μονόχειρας σωματοφύλακός του, ονόματι Κοκκώνης. Απ' ό,τι θυμάμαι φορούσε μια βαθυγάλαζη ρεντικότα, άσπρο παντελόνι και βαθυγάλαζο καπέλο. Θυμάμαι μας χαιρέτησε χαρούμενος και ευδιάθετος. Στο δρόμο περπατούσαμε πίσω του και παρατηρήσαμε όλα τα γεγονότα.

Δημοσιογράφος: Θα θέλατε να μας εξιστορήσετε αυτά τα γεγονότα;

A.M.: Βέβαια! Μόλις φτάνουμε κοντά στην εκκλησία βλέπουμε τον Κωνσταντίνο και τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη ντυμένοι με τα καλά τους, φορώντας φουστάνελες, συνοδευόμενους από δυο φρουρούς τον Ι. Καραγιάννη και τον Α. Γεωργίου διότι ήταν υπό επιτήρηση, με τον οπλισμό τους, καινούριες μπιστόλες που είχαν αγοράσει πριν από λίγες μέρες από μαγαζί του **Ναυπλίου** το ξέρω αυτό από πληροφορίες μετά την δολοφονία. Εκείνοι τον χαιρετούν εγώ τους προσπερνώ και μπαίνω στην εκκλησία αφήνοντάς τους πίσω μου.

Δημοσιογράφος: Και τι έγινε τότε;

A.M.: Ακούμε πυροβολισμούς και βγαίνουμε όλοι έξω, πρώτη φορά η λειτουργία σταματά, μόλις βγαίνουμε βλέπουμε τον Κυβερνήτη μας με μια σφαίρα στο κεφάλι αιμόφυρτος στο δρόμο. Τότε τρέχει ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης και με το μαχαίρι του τον καρφώνει πολλές φορές. Το θέαμα είναι τρομερό όλοι το κοιτάμε άφωνοι. Αμέσως μετά αρχίζει να

Εργασία με θέμα τον βίο και την πολιτεία του Ιωάννη Καποδίστρια-Γ' Γυμνασίου 2015-16

Συντάχθηκε απο τον/την Αδαμίδου Δήμητρα

Δευτέρα, 23 Φεβρουάριος 2015 15:50 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 04 Φεβρουάριος 2016 09:46

καταδιώκει τους δολοφόνους οι οποίοι εκλιπαρούν το έλεος των διωκτών τους.
Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης φονεύθηκε επί τόπου από τους προστρέξαντες, οι οποίοι κυριολεκτικώς τον λυντσάρισαν. Ο Γ. Μαυρομιχάλης στάθηκε περισσότερο τυχερός αφού καταδιωκόμενος και αυτός από το πλήθος κατέφυγε στην Γαλλική πρεσβεία.

Δημοσιογράφος: Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε.



2^{ος} Μάρτυρας

Δημοσιογράφος: Γειά σας!! Εσείς που ήσασταν αυτή τη μέρα??

Α.Μ.:Εγώ ήμουν στο σπίτι μου και παρακολούθησα όλα τα γεγονότα από το παράθυρό μου που βλέπει τον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα.

Δημοσιογράφος: Πείτε μας τι είδατε;

Α.Μ.: Ακούγοντας του πυροβολισμούς βγήκα στο παράθυρο μου και είδα τον Καραγιάννη να πυροβολεί τον Καποδίστρια αλλά αστόχησε, τον πυροβολεί συγχρόνως και ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, η σφαίρα τον βρίσκει στο κεφάλι στο πίσω μέρος. Συγχρόνως ο Γ. Μαυρομιχάλης που στεκόταν στην εσωτερική πλευρά της πόρτας, όρμησε και τον χτύπησε με μαχαίρι στη δεξιά πλευρά της κοιλιάς στη βουβωνική χώρα. Στη συνέχεια ο Ι. Καραγιάννης ένας από τους φρουρούς των Μαυρομιχαλαίων, ο οποίος στεκόταν εξωτερικά της εκκλησίας απέναντι στην είσοδο της εκκλησίας κοντά στην τούρκικη κρήνη, πυροβόλησε άστοχα κατά των φρουρών του Καποδίστρια, αλλά η σφαίρα αστόχησε και χτύπησε στη δεξιά πλευρά της πόρτας όπου σώζεται και σήμερα η λαβωματιά της πέτρας από το κτύπημα της σφαίρας.

Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης μετά το φονικό ανέβηκε τρέχοντας τα σκαλοπάτια στο απέναντι σοκάκι από την πόρτα του Αγίου Σπυρίδωνα, την οδό Πλάτωνος, αλλά τον πυροβόλησε θανάσιμα ο μονόχειρας φρουρός του Καποδίστρια, Κοζώνης. Ο Κωνσταντίνος, θανάσιμα τραυματισμένος, ανέβηκε τη σκάλα, έστριψε αριστερά στο σοκάκι αναζητώντας καταφύγιο σε σπίτια της περιοχής ξεσηκώνοντας με τις φωνές τη γειτονιά, συνελήφθη όμως σε λίγο το οργισμένο πλήθος και στρατιώτες τον λιντσάρισαν, κτυπώντας τον με ξύλα και σπαθιά και τον έσερναν στα καλντερίμια τ? Αναπλιού ως την πλατεία του Πλάτανου τότε ο οπλαρχηγός Φωτομάρας σηκώνει την πιστόλα του και από το παράθυρο του σπιτιού του πυροβολεί τον Μαυρομιχάλη και τον σκοτώνει. Η αγανάκτηση του κόσμου δεν εκτονώθηκε. Διαμέλισαν το πτώμα του και σε φρικτή κατάσταση το πέταξαν στην

Συντάχθηκε απο τον/την Αδαμίδου Δήμητρα

Δευτέρα, 23 Φεβρουάριος 2015 15:50 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 04 Φεβρουάριος 2016 09:46

θάλασσα όπου επέπλεε για πολλές ημέρες. Κάποτε το έδεσαν σε μία πέτρα όπου και βυθίστηκε στα γαλανά νερά του Ναυπλίου. Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης ζήτησε προστασία στη Γαλλική Πρεσβεία. Κατόπιν επιμόνου απαιτήσεως του συγκεντρωμένου πλήθους, που απείλησε ότι θα κάψει την πρεσβεία ο αντιπρεσβευτής βαρόνος Ρουάν τον παρέδωσε στις αρχές.

Δημοσιογράφος: Ευχαριστούμε πολύ!

**Ιστορία Γ' Γυμνασίου
Χριστίνα Μπαλάνου**